

Κυνήγι αυγού στην πλατεία Ελευθερίας

Διοργανώσαμε με χαρά μεγάλη το πρώτο Κυνήγι πασχαλινού αυγού!

Το Σάββατο το πρωί η πλατεία Ελευθερίας γέμισε με χαμόγελα παιδιών που εξερευνούσαν σπιθαμή προς σπιθαμή την πλατεία της πόλης μας για κρυμμένα αυγά.

Δίπλα μας ο Δήμος Σερρών και οι εθελοντές του Praxis Greece.

Η συμμετοχή των παιδιών ξεπέρασε κατά πολύ κάθε προσδοκία μας !

Συμμετείχαν και μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων που διδάσκονται τη γερμανική γλώσσα οι οποίοι κέρδισαν τη δεύτερη θέση!

Frohe Ostern



Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

2 Απριλίου Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου! Είναι σημαντικό να γιορτάζουμε αυτή τη μέρα διότι η συμβολή της παιδικής λογοτεχνίας στη γλωσσική και όχι μόνο ανάπτυξη των παιδιών μας είναι απaráμιλλης αξίας. Μια γιορτή που τίμησαν οι μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων που διδάσκονται τη γερμανική γλώσσα με ένα αφιέρωμα φέτος στους αδερφούς Γκριμ. Το έπαθλο είναι πάντα τα χαμόγελα των παιδιών μας και ένα κύπελλο!!!



Συμμετοχή σε πανελλήνιο διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας

Οι μαθητές της Ε τάξης που διδάσκονται τη γερμανική γλώσσα συμμετείχαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας! Το θέμα που επέλεξαν ήταν ζωγράφοι της Γερμανίας! Συγχαρητήρια στους μαθητές μας!



Ο Πάουλ κλέε υιου ο Γερμανός-Ελβετός Σωχράτης Μολαούπ δευ επιτάχθηκε επισημύς σε καμία σχολή ή κινύρα, το έργο του είχε αφαισμήν αφηθεί στη διαφώρμωσή του περισσότερο καλλιτεχνικών τών θεών της μουτέρως τέχνης ενώ υπήρξε και δίσκατος στη σχολή Μοαίου κίους.

Ο Φραυτς Μορκ υιου Γερμανός εφερεσιαστικός Σωχράτης Γεμήθηκε στο Μοαίου, όπου σπούδαζε φιλοσοφία, θεολογία και Σωχραφική. Θεωρείται ένας από τους ίδιους του Γολδστάου καθελάρη το 1871. Είχε σπείη συνεργασία με του Βαούδι Κουτύουκι, Πειραματίζόμενος με τις εκφρασικές δυνατότητες του κρωμάτος.

Παρασκευή γερμανικού πρωινού

Δημιουργώντας γλυκές αναμνήσεις στους μαθητές μας...έφτασε η ώρα να κάνουμε γερμανικό πρωινό στη τάξη μας.

